

Taartenactie en Kleurrijk Harderwijk

Op zaterdag 18 juni, vlak voor Wereldvluchtelingendag, hielden we samen met Stichting Present Harderwijk voor het derde achtereenvolgende jaar een taartenactie voor de bewoners van het azc. Tal van heerlijke zelfgebakken taarten werden die ochtend afgeleverd bij het azc, waarna we bij elke unit een taart konden bezorgen. Op de taartdoos zat een kaart waarop we de bewoners van het azc in zeven talen een "hoopvolle toekomst" wensten. Het gebaar werd door de asielzoekers bijzonder gewaardeerd. Iedereen die een taart heeft gebakken of op een andere manier aan deze actie heeft bijgedragen: hartelijk bedankt! Een week later stonden we met een mooie stand op het festival Kleurrijk Harderwijk in het Hortuspark. In de loop van de dag kwamen verschillende mensen een kijkje nemen bij de stand, onder wie burgemeester Van Schaik. De vlaggetjes van vele landen trokken de aandacht en af en toe miste iemand de vlag van zijn of haar land. Verschillende asielzoekers en statushouders konden we een sleutelhanger met QR-code meegeven, waarmee ze een overzicht vinden van onze activiteiten in allerlei talen.



Open dag azc 24 september



Op zaterdag 24 september, de landelijke Burendag, openen azc's in het hele land de deuren. Ook het azc in Harderwijk doet mee aan de open dag, van 13.00 tot 16.00 uur. Het is mogelijk om bewoners te ontmoeten en een indruk te krijgen van het dagelijkse leven in het azc. Er zijn rondleidingen, workshops en andere activiteiten. Diverse organisaties die betrokken zijn bij asielzoekers presenteren zich op een informatiemarkt. Als Werkgroep Kerk en Vluchteling zijn we ook present. De open azc dag is een mooie gelegenheid om eens een kijkje te nemen in het azc, zeker als u daar nog nooit bent geweest. Van harte aanbevolen!

Zie voor meer info: coa.nl/nl/open-azc-dag.

Vrijwilligersavond 10 oktober

Bij alle activiteiten van onze werkgroep zijn in totaal meer dan honderd vrijwilligers uit Harderwijk en omgeving betrokken. Denk bijvoorbeeld aan iedereen die zich inzet voor de internationale diensten, maar ook aan vluchtelingmaatjes en degenen die de mannen- en vrouwenavonden of Farsi-bijeenkomsten tot een succes maken. Graag nodigen we al onze vrijwilligers uit voor een informatieve én gezellige avond op maandag 10 oktober in De Wheme (Kerkplein, naast de Grote Kerk). U hoort die avond meer over onze activiteiten en er is gelegenheid voor ontmoeting met een hapje en een drankje. Ook als u nog geen vrijwilliger bent, maar wel interesse hebt in ons werk: van harte welkom! De avond begint om 19.30 uur.

Al Massira-cursus van start

Op vrijdag 9 september gaat er weer een Al Massira-cursus van start, een ontdekkingstocht door de Bijbel voor Arabisch-sprekenden. De avond begint om 18.30 uur met een maaltijd. Wilt u meer informatie over de inhoud van de cursus en de locatie, of kent u mensen die willen deelnemen, mail dan naar kvharderwijk@gmail.com.

Uit de praktijk

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Henk Eijsenga.

"Mijn eerste werkelijke contact met vluchtelingen dateert van een jaar of acht geleden, toen ik als taalmaatje bij VluchtelingenWerk enkele mensen mocht begeleiden. Met één van hen, een Eritreeër, heb ik het nodige meegemaakt. Zelf had hij een status, maar zijn vriendin/vrouw nog (lang) niet en zij dreigde op een dag weer uitgezet te worden. Dan ervaar je een beetje de enorme spanning waar mensen in het azc aan kunnen lijden. Maar het gaat hen gelukkig nu goed en ze wonen als gezin met twee kinderen in Harderwijk; met hen ben ik goed bevriend. Kerkelijk gaan Eritreeërs vooral naar hun 'eigen' kerk in Utrecht of Zwolle. Ik heb inderdaad een huwelijksdienst en twee diensten meegemaakt en dat is al heel speciaal.

Een jaar of vijf geleden kwam ik via ZorgDat in contact met Ate Kuiken, die Nederlanders les gaf (en geeft) in het azc. Hij wilde graag iemand die hem verving als hij niet kon. Sinds die tijd geef ik regelmatig lessen Nederlands op het azc, behoudens tussenpozen vanwege gezondheid en Corona.

Via de lessen ben ik meer in contact gekomen met de internationale kerkdiensten op zondagmiddag. Regelmatig bezoek ik de diensten, waarbij het niet zozeer uitmaakt welke kerk de dienst organiseert. Ik vind het prachtig dat we als Harderwijker kerken op deze manier samen bezig kunnen zijn.

Naast de lessen en de diensten ontmoet ik een aantal vluchtelingen bij speciale bijeenkomsten, die we ook zelf organiseren, zoals een bezoek aan de Grote Kerk (+ orgel), of soms zomaar met enkele mensen 'een terrasje pakken'. En de contacten gaan twee kanten op, want ik leer ook van hun manier van denken, hun geloof en Godsvertrouwen."



Mannenavonden

Binnenkort hopen we weer te starten met de mannenavonden in het House of Joy, op de donderdagavond. Inloop vanaf 19.00 uur. We hopen dat de mannen uit het azc de weg weer weten te vinden en zien uit naar mooie avonden. Heb je, als man, zin om erbij te zijn? Welkom! Voor meer info: Sjaak Verboom, tel. 06-13993623.

Agenda

Internationale diensten: 04-09 De Zaaier, 11-09 EGH, 18-09 PG Plantagekerk, 25-09 Bethelkerk, 02-10 Sefanja, 09-10 Grote Kerk, 16-10 Catharinakerk, 23-10 Het Visnet, 30-10 Baptistengemeente

Women meet & great: 12-09 in House of Joy (Open Hof, Jacob Catsstraat 3), vanaf 19.30u.

Mannenavond: 22-09, 6-10 en 20-10, 3-11 en 17-11. Inloop vanaf 19.00 uur in House of Joy.

Open dag azc: zaterdag 24 september, vanaf 13.00 uur.

Vrijwilligersavond K&V: maandag 10 oktober, 19.30 uur in De Wheme, Kerkplein Harderwijk.

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 37 – september 2022

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk: Giro NL93RAB00373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK