

Bijzondere stage-ervaring: Bijbelstudie met Iraanse christenen

In de afgelopen tijd (september 2022 – juni 2023) mocht ik met diverse mensen van Kerk en Vluchteling meelopen, bij wijze van stage voor mijn master gemeentepredikant (aan de Protestantse Theologische Universiteit in Groningen). Het snijvlak tussen kerk en samenleving, waar Kerk en Vluchteling werkzaam is, trok mij in het bijzonder aan. Het lijkt voor kerken soms lastig om in de samenleving aanwezig te zijn, terwijl de samenleving zich afvraagt wat de relevantie van de kerk nog is; in mijn optiek is Kerk en Vluchteling een grensganger, die succesvol voluit vanuit de kerk opereert en tegelijkertijd mensen verbindt en werkelijk samen doet leven.

Hoewel ik veel meer zou kunnen vertellen, deel ik hier twee ervaringen die me zijn bijgebleven, beginnend met een Bijbelstudieavond met (voornamelijk) Iraanse christenen. De voertaal tijdens de avond was Farsi, en helaas ben ik dat niet machtig... Gelukkig konden mensen met mij praten en ik met hen via een tolk. Maar tijdens het kringgebed aan het einde van de avond werd er niet getolkt. Althans, niet door degene die mij in al haar vriendelijkheid en geduld steeds weer op de hoogte bracht van wat er gedeeld was in de groep – nee, de gebeden verstond ik niet letterlijk. Maar de geest van de gebeden wel.

"Ik hoorde gesnik, ik zag tranen, ik merkte dat de woorden die gesproken werden verdriet droegen, en tegelijkertijd hoop."

Of liever, de Geest die door de gebeden heen sprak: ik hoorde gesnik, ik zag tranen, ik merkte dat de woorden die gesproken werden verdriet droegen, en tegelijkertijd hoop. Verdriet om naasten die gemist werden, om alle ellende die gaande was in het thuisland, hoop dat eens alles dat krom is recht gemaakt wordt. En ik werd ook aangeraakt, zodat ik mee kon bidden. Ik verstond er niets van, en tegelijkertijd was de Heilige Geest op een heel ander niveau mijn tolk tijdens dit gebed.

Een andere bijzondere ervaring was de kerstpakkettenactie: we deelden kerstpakketten uit tijdens het wekelijkse stempelmoment in het azc. Wij stonden bij de uitgang; nietsvermoedend kwamen ze aanlopen, en sommigen moesten we zelfs naroeven omdat ze niet doorhadden dat wij iets aan ze wilden geven. Een blik van verbazing, een glans in de ogen, en soms de vraag, "wow, is dat voor mij?" Ja! Omdat je niet slechts een nummer bent, maar een mens die ook iets extra's verdient met Kerst. Het scherpe contrast tussen die initiële vragende blik en de blijde verbazing die volgde blijft me bij.

Rebecca de Kok-van den Born

Word vluchtelingmaatje: ieder contact is uniek!

Als maatje ga je optrekken met iemand die woont op het azc of die in Harderwijk gevestigd is als statushouder. Het zijn waardevolle contacten. De ander helpen wat wegwijs te worden in Harderwijk, helpen met het leren van de Nederlandse taal, en vooral een gezellig contact met de ander. We krijgen vaak de vraag hoe frequent zo'n contact moet zijn en wat de bedoeling is. Het mooie is dat je dat samen met de ander kunt bepalen, helemaal afhankelijk van jullie mogelijkheden en wensen. Dat maakt ieder contact uniek.

Je kunt bijvoorbeeld samen koffie/thee drinken, samen koken en eten, samen wandelen of sporten. Je hoeft geen taalles te geven. Het contact is in de eerste plaats bedoeld als een vriendschappelijk contact, en door samen op te trekken zal de ander al meer van onze taal leren. Vind je het spannend om een contact aan te gaan en twijfel je daarom? Dan is het goed om te weten dat er een veldwerker van stichting Gave beschikbaar is om met je mee te gaan bij het eerste contact. Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar:

vluchtelingmaatjes@gmail.com



Uit de praktijk: Kopje koffie, beetje praten, simpele spelletjes

In deze rubriek vertellen christenen uit Harderwijk over hun contact met vluchtelingen en asielzoekers. Deze keer: Paul van Liempt.

"Hoe lang precies kan ik mij niet meer herinneren, maar een jaar of vijf ben ik al wel betrokken bij House of Joy. Meegegaan met een kennis, werd ik verrast door de levenslust en de positieve houding van de asielzoekers die naar House of Joy kwamen en gelukkig nog steeds komen. De gezelligheid, de glimlach en ook de leergierigheid is mooi om te zien.

Zonder uitzondering hebben vluchtelingen verschrikkelijke dingen meegemaakt tijdens hun vlucht en hebben ze familie en vrienden moeten achterlaten. Soms komt dat ter sprake en worden foto's van hun vrouw en kinderen getoond die zijn achtergebleven in het land van herkomst of, zoals dat zo mooi heet, "in de regio worden opgevangen". Altijd met een glimlach en altijd vol trots. Op zo'n moment realiseer ik mij hoe bevoorrecht ik ben dat ik toevallig in Nederland ben geboren.

Ik realiseer me dan ook dat achter alle aantallen die in de media worden genoemd, mensen van vlees en bloed schuilgaan. Mensen die allemaal hopen op een betere toekomst. Dat wij met hele simpele dingen, met in feite alleen het openstellen van een soort huiskamer, iets kunnen betekenen, is fijn om te zien.

Spectaculaire dingen doen wij niet bij House of Joy. Kopje koffie, beetje praten, simpele spelletjes zoals sjoelen, schaken of darts. Spelletjes blijken dan ineens een mooie manier om taal of het schrijven van getallen (van links naar rechts) te oefenen.

Ook de fietstochten in de zomer zorgen echt voor verbinding. Blijkbaar kunnen simpele dingen genoeg zijn voor het contact tussen bewoners uit het azc en een groepje Harderwijkers, die vanuit de verschillende kerken willen laten zien dat we hen niet als een nummer zien, maar oog voor hen hebben. Ik ben blij dat ik daar een beetje aan kan bijdragen."



Open dag azc Harderwijk

Op zaterdag 23 september is er van 13.00 tot 16.00 uur de landelijke Open azc dag. Ook het azc in Harderwijk (Graaf Ottolaan 26) doet hieraan mee. Je kunt een rondleiding krijgen, de informatiemarkt bezoeken, meedoen aan diverse activiteiten en bewoners van het azc ontmoeten. Een mooie gelegenheid om kennis te maken met het azc! Ook als Werkgroep Kerk en Vluchteling zijn we, samen met andere (lokale) organisaties, present. Van harte welkom!

Agenda

Internationale diensten: 17-09 Baptistengemeente, 24-09 Sefanja, 01-10 Grote Kerk, 08-10 PGH De Regenboog, 15-10 HG De Regenboog, 22-10 Het Visnet, 29-10 Dorpskerk, 05-11 De Zaaier, 12-11 Evang. gemeente, 19-11 Plantagekerk, 26-11 Catharinakerk, 03-12 Bethelkerk.

Mannenavond: 28 september, 12 en 26 oktober, 9 en 23 november (in House of Joy, 19.00 uur).

Women Meet & Greet: 9 oktober (in House of Joy, 19.30 uur).

Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 41 – september 2023

Contact: kvharderwijk@gmail.com

www.facebook.com/internationalchurchharderwijk

Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling



KERK & VLUCHTELING
HARDERWIJK