

## Gods werk onder Iraniërs... ook in Harderwijk!

Ongeveer negen jaar geleden kreeg ik via Stichting Gave de vraag of ik een jong Iraans stel zou willen helpen dat in Harderwijk zou komen wonen. Zo leerde ik Kamyar en Hasti kennen. Zij waren in Iran tot geloof gekomen tijdens hun studie en maakten deel uit van een geheime huisgemeente. Toen hun groep ontdekt werd, moesten ze halsoverkop het land uit vluchten en alles en iedereen achterlaten. Wat een prijs moesten zij betalen!

Na de hulp met de verhuizing naar Harderwijk werden we hele goede vrienden en nu maken ze ook deel uit van onze familie en zijn we opa en oma voor hun twee kinderen.

Zij waren degenen die ons na de komst van een azc in Harderwijk vroegen of er ook een Al Massira-cursus in het Farsi was, want ze kenden wel wat Iraniërs die geïnteresseerd waren. Ze begonnen we ruim zeven jaar geleden met de eerste Farsi-avond op vrijdag in het Echocentrum... en dat doen we nog steeds.

Toen we begonnen kwamen er al snel twintig of dertig Iraniërs. Ik ben heel dankbaar dat we toen ervoeren wat Petrus ervoer toen hij op Jezus' bevel zijn netten uitgooide (zie Johannes 21). Er was meer hulp nodig! En die kwam er, uit diverse kerken in Harderwijk en Ermelo kwamen christenen met een hart voor moslims ons team versterken (Margreet, Rosemarie, etc.). We deden diverse cursussen en zijn dankbaar dat we keer op keer zagen dat onder invloed van Gods Woord en de Heilige Geest mensen veranderen en ook gedoopt wilden worden. Kritische moslims werden enthousiaste christenen met een hart voor hun landgenoten uit Iran of



*"Kritische moslims werden enthousiaste christenen met een hart voor hun landgenoten uit Iran of Afghanistan."*

Afghanistan.

Ik ben ook deel dankbaar voor een zestal leiders die uit de groep naar voren zijn gekomen en nu de vrijdagavonden zelf leiden. Per kwartaal overleggen we en bidden om Gods leiding om te zien wat de groep (circa 25 mensen), die natuurlijk geregeld wisselt, nodig heeft. Zo deden we afgelopen zomer de DBS (Discovery Bible Study) en dit najaar de Alpha Farsi. Om de week

komen we samen. De ene keer koken mensen van de Arabische groep, die onder leiding van Laurens van Dieren samenkomen in Echo, en de andere keer een paar deelnemers van de Farsi groep. We zien dat Gods Geest een bijzonder werk doet onder de Farsi-sprekenden wereldwijd en ook in Harderwijk mogen we daarvan getuigen zijn.

### Een paar gebedspunten:

- \* Dat gelovigen ook echt discipelen zullen worden, ondanks hun onzekerheden en alle beslommingen in Nederland.
- \* Voor de vijf tot zes kinderen die er vaak bij zijn. Dat we ook de kinderen Gods liefde mogen laten zien (we zoeken nog een helper bij de kindergroep).
- \* Voor Laurens en de Arabische groep die erg wisselend is. Maar Laurens is trouw!
- \* Dank God voor het samenspel van de internationale diensten, House of Joy, de juridische werkgroep (JAT) en alle mensen met een hart voor asielzoekers.

Jan van der Vegt, coördinator Farsi-activiteiten

## Kerstdienst op 24 december en oudejaarsdienst op 31 december

Op zondag 24 december is er een kerstdienst. Deze dienst, die zoals gebruikelijk begint om 14.30 uur, zal naast de kerstboodschap ook in het teken staan van saamhorigheid en gezellig samenzijn met na de dienst een High Tea.

Op 31 december is een dienst in het teken van de jaarwisseling. Wilt u aan één of beide diensten meewerken? We kunnen veel vrijwilligers gebruiken:

- Chauffeurs met auto om de mensen te halen en weg te brengen.
- Mensen in de keuken.
- Muzikanten en/of zangers. Met name buitenlandse muziek is welkom.
- Mensen die (thuis) iets willen koken of bakken. Ook buitenlandse hapjes en gerechten zijn van harte welkom.
- Begeleiders voor de kinderen.
- Gastvrouwen/heren.
- Hulp bij klaarzetten en opruimen.
- Enz.



U kunt u opgeven door een mail te sturen naar [int.kerkdienst@gmail.com](mailto:int.kerkdienst@gmail.com) of via iemand van de stuurgroep/werkgroep, bijvoorbeeld tijdens één van de diensten. Van harte aanbevolen!

## Word vluchtelingmaatje!

We zijn op dit moment vooral op zoek naar een aantal jongvolwassenen (m/v) die het leuk vinden om te gaan optrekken met een leeftijdgenoot die als statushouder of asielzoeker in Harderwijk woont. Het zijn waardevolle contacten, verrijkend voor jezelf en voor de ander. De ander helpen wat wegwijs te worden in Harderwijk, helpen met het leren van de Nederlandse taal, en vooral een gezellig contact met de ander. Je kunt bijvoorbeeld samen koffie/thee drinken, samen koken en eten, samen wandelen of sporten. Je hoeft geen taalles te geven. Het contact is in de eerste plaats bedoeld als een vriendschappelijk contact, en door samen op te trekken zal de ander al meer van onze taal leren. Voor meer informatie of aanmelding kun je mailen naar: [vluchtelingmaatjes@gmail.com](mailto:vluchtelingmaatjes@gmail.com).

## Agenda

**Internationale diensten:** 17-12 Baptistengemeente, 24-12 Sefanja, 31-12 stuurgroep IKD, 07-01 EGH, 14-01 De Zaaier, 21-01 Dorpskerk, 28-01 PGH De Regenboog, 04-02 Het Visnet, 11-02 Grote Kerk, 18-02 HG De Regenboog, 25-02 IKD, 03-03 Baptistengemeente, 10-03 PG Plantagekerk.

**Mannenavond:** 21 december; 4 en 18 januari; 1, 15 en 29 februari (in House of Joy, 19.00 uur).

### Colofon

Uitgave van de Werkgroep Kerk en Vluchteling Harderwijk

Nummer 42 – december 2023

Contact: [kvharderwijk@gmail.com](mailto:kvharderwijk@gmail.com)

[www.facebook.com/internationalchurchharderwijk](http://www.facebook.com/internationalchurchharderwijk)

**Steun ons werk: Giro NL93RABO0373721145 t.n.v. Werkgroep Kerk en Vluchteling**



KERK & VLUCHTELING  
HARDERWIJK